

Etty van der Graaf (24)

schopte het tot de finale van *Het Zesde Zintuig* en runt een succesvolle praktijk. Ze is getrouwd en woont in Westendorp.

Dit kan niet waar zijn... "Dacht ik toen ik op mijn zestiende in aanraking kwam met tarotkaarten. Ik had ze min of meer voor de grap bij de drogist gekocht. Maar toen een vriendinnetje me vroeg om haar kaarten te leggen, zei ik dingen die ik onmogelijk kon weten. Gek genoeg voelde ik me heel opgelucht. Vanaf het moment dat ik op mijn zevende een man in mijn kamer zag staan, had ik mijn gave weggedrukt. Nu wist ik: ik kan er niet omheen."

In het diepste geheim... "Ben ik bij mijn vriend op zolder een paranormale praktijk begonnen. Mijn ouders zijn gelovig en ik wist dat ze het zouden afkeuren, want zij hebben geleerd dat het duivels is. Uiteindelijk heb ik het ze wel verteld. Uit liefde voor mij hebben ze gelukkig nooit het contact verbroken."

Als jonge meid... "Voldoe ik niet aan het stereotype beeld van een paragnost, maar het draait tijdens een consult ook niet om mijn eigen kennis of levenservaring: het gaat om wat er bij mij binnenkomt en hoe ik dat doorgeef aan mijn cliënten. Wie wil praten met iemand die heel oud en wijs is, gaat maar naar een bejaardentehuis."

Soms is het lastig uitleggen... "Dat ik mijn werk na drie dagen vakantie al mis. Dan schreeuwt alles in me: ik moet weer aan het werk. Alsof de accu zo vol is dat hij overloopt. Ik beschouw het als mijn roeping om mensen te helpen bij problemen of keuzes in hun leven."

Glaasje draaien... "Raad ik af. Je stelt je daarmee open voor alles wat rondzweeft: 'Kom maar, kom maar!' Het is vragen om ellende. Net zoals er goede en slechte mensen zijn, zijn er goede en slechte energieën. Ik stem altijd via mijn eigen kanaal af op mensen. Zo weet ik dat het zuiver blijft."

